

*Treur niet om mij,
want zo is het leven nu eenmaal.
Hef het glas met een lach en een traan
en dan gewoon weer
met het leven verder gaan.*

Diep bedroefd, maar met de mooiste herinneringen
aan alles wat hij voor ons heeft betekend en gedaan,
is plotseling overleden

Marius Cornelis Maria Markman

Mari

Ter Aar
23 december 1936

Leiden
29 september 2016

Door Markman-Verhaar

Maike en Frans
Joy en Sjors
Pam en Dennis
Quint

John en Petra
Marleen en Rachied
Marjolein en Diderik

Monique en Jan
Sven en Lisan
Kaj en Zita
Anick en Kalle

Corné en Pauline
Lars
Britt
Daan

Familie Markman
Korteraarseweg 65
2461 GH Ter Aar

Mari is thuis.

Er is gelegenheid om afscheid te nemen en te
condoleren op woensdag 5 oktober van 14.30 uur
tot 16.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur.

De crematieplechtigheid zal worden gehouden op
donderdag 6 oktober om 12.30 uur in Uitvaart-
centrum Bouwens, Noorddammerweg 40, 1424 NX
Uithoorn.

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren.

*Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen, kunt u
deze advertentie als zodanig beschouwen.*